

# KINDERZONDAGSBRIEF

Nr. 59 - 6 juni 2021

## Jeremia uitgekozen als profeet

Hallo allemaal,

Op deze zondag lezen we uit Jeremia 1:1-12 en Jeremia 1:17-19.

Jeremia wordt door God geroepen om profeet te zijn. Jeremia reageert daarop door te zeggen dat hij zichzelf te jong vindt om profeet te worden. Van God mag hij dat niet zeggen. God zal bij hem zijn en Jeremia beschermen.

Kijk eens naar onderstaande situaties. Horen deze bij een oud of een jong iemand of kan het bij allebei passen? Kun je vertellen waarom?



Een gehoorapparaat dragen



Een bril dragen



In de tuin werken



Op schaakles zitten



Een huis kopen

Hoe oud ben jij? Weet jij al wat je later worden wilt?

Jeremia vindt zichzelf te jong om profeet te worden. Wat God ervan vindt, lees je in deze kinderbrief.

Het verhaal kun je beluisteren onder deze link:

[Connie vertelt](#)



**8-12 jaar**

*Jeremia 1:1-12, 17-19*

Jeremia, de zoon van Chilkia, was een profeet. Hij kwam uit een familie van priesters uit Anatot, een plaats in het gebied Benjamin.

De Heer maakte zijn boodschap aan Jeremia bekend. Dat begon toen Josia, de zoon van Amon, dertien jaar koning van Juda was. En de Heer bleef dat doen zolang Josia koning was. En ook daarna, toen Josia's zonen Jojakim en Sedekia koning waren. Sedekia was de laatste koning van Juda. Toen hij elf jaar koning was, werden de inwoners van Jeruzalem als gevangenen meegenomen naar Babel. Dat gebeurde in de vijfde maand van dat jaar.

Alles wat Jeremia namens de Heer gezegd heeft, staat in dit boek.



# Weetje

## 11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: 'weetvragen' en 'denkvragen'. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Over de denkvragen kun je met elkaar wat langer doorpraten. Op denkvragen zijn er dus ook geen foute antwoorden!

### 4-8 jaar

- Vinden de mensen in het verhaal Jeremia wijs? Waarom niet?
- Vindt God Jeremia ook te jong om te spreken?
- Waarmee raakt God Jeremia's lippen aan? Wat zegt Hij dan tegen Jeremia?
- God wil Jeremia sterk maken. Hoe sterk wil Hij hem maken?
- Heeft iemand weleens tegen jou gezegd dat je te jong of te klein bent om iets te doen? Hoe voelde je je toen?

### 8-12 jaar

- Welke opdracht krijgt Jeremia van God?
- Waarom hoeft Jeremia niet bang te zijn?
- Wat zegt God tegen Jeremia als hij zijn mond aanraakt?
- Hoe sterk zal God Jeremia maken?
- Wanneer heb jij de hulp van God nodig?



## 10. OM TE WETEN

### Jeremia durft niet

Stel je voor dat God jou zou uitkiezen voor een bijzondere opdracht. Ben je dan blij en trots en heb je er meteen zin in om die opdracht uit te voeren? Dat was bij Jeremia niet zo. Jeremia voelde zich eerder bang en verlegen, en te jong om profeet te zijn. Toen God hem uitkoos als profeet was hij misschien een jaar of twintig. In de Bijbel lees je vaker over mensen die eigenlijk niet goed durven te doen wat God van hen vraagt. Denk maar aan Mozes en Gideon. Toch overwinnen ze uiteindelijk hun angst, omdat God hun kracht geeft. Ze hoeven niet op zichzelf te vertrouwen, maar alleen op God. Dat geldt ook voor Jeremia. God belooft Jeremia dat Hij hem zal beschermen en hem zo sterk zal maken als een muur!

### Pottenbakker

Misschien ken je het liedje *Zoals klei in de hand van de pottenbakker*. De woorden van dat liedje komen uit het boek Jeremia. In Jeremia 18 wordt verteld dat Jeremia van God de opdracht krijgt om naar het huis van een pottenbakker te gaan. Daar ziet hij de pottenbakker aan het werk als die met zijn draaischijf potten aan het maken is van klei. God wil Jeremia hiermee iets duidelijk maken: zoals de pottenbakker kan kiezen wat hij doet met de klei, zo kan God kiezen wat hij doet met een volk. Als een volk ophoudt met slechte dingen doen maar naar God gaat luisteren, straft God de mensen niet maar dan redt Hij hen.



Om te luisteren of mee te zingen:

[Opwekking voor kinderen 018 Ben je groot of ben je klein met ondertiteling - YouTube](#)

[Zoals klei in de hand van de pottenbakker - YouTube](#)

[Van top tot teen - Marcel en Lydia Zimmer - YouTube](#) (gewoon een leuk lied en leuk filmpje 😊)

# Doen

Voor 4-8 jaar



**Tip**

Bespreek vooraf met kleuters wat er op de plaatjes te zien is, en wat de juiste volgorde is.

## 13. OM TE DOEN



### 4-6 jaar

#### (T)jonge Jeremia

Jeremia vindt zichzelf nog te jong om profeet te zijn, maar God belooft hem te helpen. De kinderen zien de levensloop van Jeremia van het moment dat God hem uitkoos in de buik van zijn moeder tot hij profeet wordt.

#### Wat heb je nodig?

Per kind:

- het werkblad

En verder:

- kleurpotloden

#### Aan de slag:

- De kinderen trekken met een potlood een lijn van rondje naar rondje.
- Ze beginnen bij het moment dat God Jeremia heeft uitgekozen: al in de buik van zijn moeder. Daarna gaat de lijn verder van baby, peuter, jonge jongen, grote jongen naar profeet.
- De kinderen kleuren de plaatjes.
- Weten de kinderen nog iets te vertellen over de profeet Jeremia?



Het werkblad vind je onderaan deze brief als kopieerblad.

### 4-8 jaar

#### Takenlijst

Jeremia krijgt van God een bijzondere taak. Hij wordt geroepen tot profeet. Lukt het de kinderen verschillende taken uit te voeren?

#### Wat heb je nodig?

Per tweetal:

- een opgeblazen ballon of een zachte bal
- een papier en een pen
- een lijstje met daarop de volgende taken:
  1. Jeremia is nog niet geboren. Hij zit in de buik van zijn moeder.  
*Leg je beide handen op je buik en hinkel naar de overkant.*
  2. Jeremia is ongeveer twintig jaar, nog maar net volwassenen.  
*Gooi twintig keer over met de ballon zonder dat de ballon valt.*
  3. Jeremia krijgt een taak van God.  
*Bedenk voor elkaar een taak en voer die uit. Je kunt denken aan: springen met je armen in de zij,*

*met je ogen dicht om een stoel lopen of een liedje zingen.*

4. Jeremia wordt een profeet voor alle volken.

*Bedenk zeven landen die beginnen met de letters J-E-R-E-M-I-A. Schrijf de landen op het vel papier.*

5. God raakt de mond van Jeremia aan.

*Raak tien verschillende dingen aan die in de ruimte te vinden zijn.*

6. Jeremia hoeft niet bang te zijn. God maakt Jeremia zo sterk als een stad met dikke muren.

*Bouw een muur van lego, Kapla of andere bouwblokken of constructiematerialen.*

#### Aan de slag:

- Ieder tweetal krijgt de takenlijst.
- De tweetallen lezen hun taken en voeren ze op volgorde uit.



**Tip**

Zijn er kinderen die nog niet kunnen lezen, dan kun je steeds een taak voorlezen of met de hele groep tegelijk de taken doen.

# Doen

Voor 8-12 jaar

Het werkblad vind je als kopieerblad onderaan deze kinderbrief.

De oplossingen staan onder de zegen.

8-12 jaar

## De profeet Jeremia

Als de kinderen verschillende weetjes over Jeremia vinden, ontdekken ze iets uit een bekende profetie van hem.

Wat heb je nodig?

- Per kind:
- het werkblad
  - een pen of een potlood
  - een bijbel

Aan de slag:

- De kinderen maken het werkblad.
- De antwoorden kunnen ze eventueel opzoeken in het bijbelgedeelte.



Let op! Ik maak jou zo sterk (...) als een muur van brons. Iedereen zal tegen je vechten (...). Maar ze zullen je niet kunnen verslaan. Want ik ben bij je. Ik zal je beschermen tegen gevaar.

Jeremia 1:18-19

## Werkblad (8-12 jaar) Jeremia uitgekozen als profeet

### POTTENBAKKER

Misschien ken je het liedje *Zoals klei in de hand van de pottenbakker*. De woorden van dat liedje komen uit het boek Jeremia. In Jeremia 18 wordt verteld dat Jeremia van God de opdracht krijgt om naar het huis van een pottenbakker te gaan. Daar ziet hij de pottenbakker aan het werk als die met zijn draaischijf potten aan het maken is van klei. God wil Jeremia hiermee iets duidelijk maken: zoals de pottenbakker kan kiezen wat hij doet met de klei, zo kan God kiezen wat hij doet met een volk. Als een volk ophoudt met slechte dingen doen maar naar God gaat luisteren, straft God de mensen niet maar dan redt Hij hen.

### JEREMIA DURFT NIET

Stel je voor dat God jou zou uitkiezen voor een bijzondere opdracht. Ben je dan blij en trots en heb je er meteen zin in om die opdracht uit te voeren? Dat was bij Jeremia niet zo. Jeremia voelde zich eerder bang en verlegen, en te jong om profeet te zijn. Toen God hem uitkoos als profeet was hij misschien een jaar of twintig. In de Bijbel lees je vaker over mensen die eigenlijk niet goed durven te doen wat God van hen vraagt. Denk maar aan Mozes en Gideon. Toch overwinnen ze uiteindelijk hun angst, omdat God hun kracht geeft. Ze hoeven niet op zichzelf te vertrouwen, maar alleen op God. Dat geldt ook voor Jeremia. God belooft Jeremia dat Hij hem zal beschermen en hem zo sterk zal maken als een muur!

### WAT HEB JE NODIG?

- \* EEN BORD
- \* EEN PAPIEREN ZAKDOEK
- \* EEN BAKJE MET WATER
- \* EEN GLAZEN POTJE OF EEN BREED GLAS, BIJVOORBEELD EEN WIJNGLAS
- \* EEN AANSTEKER
- \* EEN STUKJE PAPIER

1 LET OP! DOE DIT PROEFJE SAMEN MET EEN VOLWASSEN!

1 VOUW DE PAPIEREN ZAKDOEK UIT. LEG DE ZAKDOEK IN HET BAKJE MET WATER EN DUN HET VOORZICHTIG REEGMAT ONDERS.



2 HAAL DE ZAKDOEK UIT HET WATER EN DUN VOORZICHTIG HET EERSTE VOCHT ERUIT. VOUW DE ZAKDOEK UIT OP HET BORD.



3 PAK HET STUKJE PAPIER EN STEEK HET AAN. LEG HET BRANDERE PAPIERTJE IN HET GLAZEN POTJE.



4 PAK HET POTJE (GELUK! OF KEER HET SNEL ONDERSTERVEN EN ZET HET IN HET ANDER VAN HET BORD OP DE WETTE ZAKDOEK.



1 TIP! LAAT EEN VOLWASSEN HET PAPIERTJE AANSTEKEN EN HET IN HET GLAZEN POTJE GOEDEN.

WICHT TOT HET VLAMMETJE IS UITGEDOOFD. TIL HET POTJE OP EN NIJK WAT ER GEBEURT.

DOOR DE WADITE VAN DE VLAAM ZET DE LUCHT UIT. ALS DE VLAAM IS GEDOOFD, WIL ER MEER LUCHT VAN PLUKEN HET POTJE IN, MAAR DAT LUKT NIET DOOR DE NATTE ZAKDOEK. DAARDOOR ONTSTAAT DE AANZIJGENDE KRACHT.

**STERK ALS EEN MUUR**  
Jeremia vindt zichzelf te jong om profeet te worden. God belooft om hem te beschermen en hem zo sterk te maken als een muur. In dit proefje blijkt iets wat zwak lijkt eigenlijk heel sterk te zijn!

# Tot slot

## Bid je mee?

Trouwe God, U kent ons. U liet ons groeien in de buik van onze moeder. U kent ons al vanaf het begin. U gaat met ons mee. Maar we zijn nog zo jong. Wilt U ons daarom beschermen en sterk maken als een muur? Heel ons leven lang? Amen.



### 14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

**'De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.'**

**Numeri 6:24-25**

Volgende week: Jeremia in de put

- De antwoorden zijn: 1. profet, 2. jong, 3. priesters, 4. Anatot, 5. muren, 6. mond, 7. buik, 8. Josia, 9. Chilkia, 10. volken, 11. ijzer, 12. brons. - Als de kinderen de juiste antwoorden in de puzzel hebben ingevuld, lezen ze van boven naar beneden aan wie Jeremia een bezoek brengt in Jeremia 18.

Werkblad (4-6 jaar) - (T)jonge Jeremia  
**Jeremia uitgekozen als profeet**



## Werkblad (8-12 jaar) - De profeet Jeremia Jeremia uitgekozen als profeet



### DE PROFEET JEREMIA

Vul de weetjes over Jeremia in de vakjes in. Als je de juiste antwoorden hebt ingevuld, lees je van boven naar beneden bij wie Jeremia een keer op bezoek ging.

1. God roept Jeremia tot ...
2. Jeremia vindt zichzelf nog te ...
3. Jeremia komt uit een familie van ...
4. Jeremia komt uit de plaats ...
5. God maakt Jeremia zo sterk als een stad met dikke ...
6. De Heer raakt de ... van Jeremia aan
7. God had Jeremia uit al uitgekozen voordat hij in de ... van zijn moeder zat
8. Jeremia wordt profeet als ... koning is
9. Jeremia is de zoon van ...
10. Jeremia moet een profeet zijn voor alle ...
11. God maakt Jeremia zo sterk als een paal van ...
12. God maakt Jeremia ook zo sterk als een muur van ...

### OPLOSSING:

**Tip**  
De letter j  
bestaat uit  
twee letters.

1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Jeremia 1:1-12, 17-19 | Jeremia uitgekozen als profeet

**BBB**

**BIJBEL BASICS**

[debijbel.nl/bijbelbasics](http://debijbel.nl/bijbelbasics)

Voorbereiding    Bouwstenen    Werkblad